

ÖZET

Ülkemizde 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerle birlikte Türk Bankacılık Sektörü önemli miktarda tahsili gecikmiş alacaklarla (TGA) karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu TGA'ların önemli bir bölümü, bu süreçte birçok bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi ile TMSF aktiflerine geçmiştir. Bu devire ilişkin gerekli olan kaynakların önemli bir bölümü, Hazine Müsteşarlığı'nca (Hazine) TMSF'ye ihraç edilen ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile sağlanmıştır. Bu devir ile TGA'ların önemli bir bölümü sistem dışına çıkartılmış olup bunun sonucunda da, TMSF'nin mali durumu göz önünde alındığında Hazine önemli bir maliyet ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu çalışmanın amacı; 2001 yılında yaşanan krizi sırasında yaşanan TMSF ve Hazine arasındaki borç – alacak ilişkisi çerçevesinde, söz konusu maliyetlerin mümkün olduğunca azaltılması amacıyla, TMSF aktiflerinde yer alan TGA'ların etkin bir şekilde çözümlenmesinde, birçok ülkede kullanılan varlık yönetim şirketlerinin uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır.

Bu çalışmada, öncelikle TGA'lar tanımlanmış ve TGA'ların çözümlenmelerine ilişkin hususlar ortaya konulmuştur. Daha sonraki bölümlerde ise çözümlenme araçlarından biri olan varlık yönetim şirketleri, çeşitli ülke uygulamaları göz önüne alınarak, yapısal ve operasyonel açıdan detaylı olarak incelenmiştir.

Son olarak, o dönemde ülkemizde TGA'lara ilişkin mevcut durum

gözden geçirilmiş ve önceki bölümlerde ortaya konulan veriler ışığında varlık yönetim şirketlerinin uygulanabilirliği çeşitli alternatifler çerçevesinde tartışılarak, TMSF'nin aktiflerinde yer alan TGA'ların varlık yönetim şirketleri vasıtasıyla çözümlenmesine ilişkin alternatiflere ve uygulamalarına yer verilmiştir.

Günümüzde yaşanan küresel finansal krizin çözümüne de ışık tutabilecek yöntemlerin yeniden gündeme gelmesi, söz konusu bu çözümlerin yeniden ele alınmasını gerekli kılacaktır.